

# Dođal Ekonominin Geleceđi Tasarımı

Dođa ile uyum içindeki sürekli evrensel refaha giden yol

*çeviri: 11.01.2011*

Bernd Hückstädt  
Joytopia Akademie  
Pfarrweg 2  
D-74653 Künzelsau  
Tel. +49 (0)7940 5460810  
Fax +49 (0)7940 547500  
Email: akademie@joytopia.net  
Internet: [www.joytopia.net](http://www.joytopia.net)

## İçindekiler

Başlangıç.....	3
Bölüm 1: Hedef – Doğal ekonomi.....	4
Olmak ve ölmek kanunu.....	4
Yaşama parası: Yaşamın –kendisinden doğan- para oluşumu.....	4
Hareket yaratan temel gelir.....	5
Vergi muafiyeti, bürokraside hafifleme ve yüksek üretim.....	5
Plan uyarınca para değerinin –geçici oluşuyla sağlanan- istikrarı..	6
Yeni finans hizmetleri.....	7
İşsizlik boş zamana dönüşüyor.....	7
Yaşlı İnsanlar, Hoş geldiniz! .....	7
Çevre koruma ve dünya besini.....	8
Mülk.....	8
Fakir ve zengin ülkeler arasındaki denge.....	8
Kendi kendine düzenlenen bir sistem.....	8
Dünyanın en büyük ve en barışçıl devrimi .....	9
Bölüm 2: Yol – DANK puanları ve <i>Yaşama Parası</i> .....	9
DANK puanları : çünkü herkes kazanıyor!.....	9
Görev.....	9
Çözüm.....	10
Sistem çok basit.....	10
Yeniden özet.....	11
<i>YaşamaParası</i> – Ekonominin yeniden sermayelendirilmesi.....	11
Görev.....	11
Çözüm.....	12
Servet değişimi.....	12
İflas halinde Servetin Korunması.....	13
DANK değerinin yeni tanımı .....	13
Devlet borçlarının geri ödenmesi .....	13
Geleceğe bakış .....	14

## Başlangıç

Ekonomi ve ekoloji zit kutuplar olmamalıdır. Tasarı bu konuda bugünkü acil ekonomik sorunları adım adım çözen, insanlığı istikrarlı, doğa yasalarıyla ve ihtiyaçlarla uyum içindeki refaha ulaştıracak yol gösterici bir rol üstlenmektedir. Burada gönüllü olarak vazgeçilmeyecek, az bulunur kaynakların yeniden paylaşımını söz konusu değildir. Daha çok **Win-win durumlarının**(herkese sürekli çıkar sağlayan durumların) bağıntılı hale getirilmesi ve böylece tüm katılanların rahatlığının sağlanması söz konusudur.

*Doğal Ekonomi*, çoğunlukla bizim tek taraflı, büyüme düşkünlüğümüzden dolayı göz ardı ettiğimiz 'olmak ve ölmek' yasasına dayanmaktadır. Dünyanın bugün yaşadığı felaketler bu gözardının sonucudur. Doğmak ve ölmek döngüsünü ekonomiyle bütünleştirerek artık doğaya aykırı değil, doğa ile birlikte çalışmaktayız. Böylece bugüne kadar süren 'Eksi-toplam-oyunu'ndan 'Artı-toplam-oyunu'na geçilmekte ve herkes kazanır hale gelmektedir.

*Doğal Ekonomi* en gelişmiş haliyle şunları sunar:

- **Her** insanın hareket yaratan temel gelirinin olması,
- **Her** ülke için bir vatandaş sayısı orantılı bir devlet gelirinin sağlanması,
- *Denge-ve Çevre Fonu*, eski borçların kapatılması ve doğanın korunması.

Uygulama küçük adımlar ile hiç risksiz gerçekleşebilmektedir:

Bu uygulama (üye olmayanlara oranla) üyelerine rekabet etme avantajı sağlayan ekonomi ağlarında başlayacaktır. Böylece aynı uygulamaya geçmek teşvik edilecektir. Önemli çapta bir kitleye ulaşıldıktan sonra ülkeler 'tamamlayıcı-komplemanter-' bir parayı ulusal düzeyde sunacaktır. O ülkelerin ekonomisi, başka ülkelerinkine oranla rekabet avantajı kazanacaktır. Buna daha sonra diğer ülkeler de katılacaktır, ta ki *Doğal Ekonomi* tüm dünyada yayılana kadar.

Bu gelişmeden hiç kimse zarar görmeyecek. Zenginler zengin kalacak, fakirler de refaha ulaşacak. İleride fark olacak elbette, fakat fakirlik ve ekonomik sıkıntı bu sistem sayesinde artık kesinlikle olmayacak.

Doğal Ekonomi hükümetin yönetim şeklinden bağımsızdır. Tüm dünyanın demokratikleşmesine en iyi şekilde katkıda bulunur.

Yazar, bunların günümüzde tamamen ütöpik görüldüğünün bilincindedir. Sonraki sayfalarda, bu düşünce tam bir özenle açıklanıp, mantığı adım adım aydınlatılacaktır. Bu açıklama iki kısımdan oluşmaktadır: İlk kısım *Doğal Ekonomi'nin* tam gelişmiş halini hedef olarak göstermekte; İkinci kısımda ise o hedefe giden yollar araştırılmaktadır.

## **Bölüm 1: Hedef – Doğal Ekonomi**

### **'Olmak ve ölmek' kanunu**

Atomdan galaksiye kadar dünyadaki herşey 'olmak ve ölmek' döngüsüne uymaktadır. Herşey doğar ve ölür. Yalnızca yaşam devirlerinin ömrü farklıdır. Doğmak ve ölmek kaçınılmazdır. İnsanlığın ondan kaçabilmek için yaptığı tüm denemeler, sonunda gene 'ölüm'le sonuçlanmıştır. En değerli 'ödeme aracı' kabul edilen altın yüzünden Amerika'nın neredeyse tüm kızilderili halkı acımasızca yok edilmiştir. Bugün altının çıkarılmasında hâlâ çevreye telâfi edilemez zararlar verilmektedir. İstikrarlı para oluşturma girişimi savaş, borsanın çökmesi ya da enflasyon olarak bildiğimiz facialarla sonuçlanmaktadır.

Yaşam geçicidir. Öte yandan doğa, iktisatçıların sadece hayal edebileceği bir başarıyı gerçekleştirmektedir: Sınırlı bir alanda sonsuz ve kesintisiz büyüme. Bu sonsuz, kesintisiz büyüme, -sonsuz 'olma(k)' süreci- sonsuz çöküşün de ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu dünyada tüm insanlara ve diğer canlılara daha iyi bir yaşam sağlamak için tek şansımız, "olmak-ölmek" döngüsünü, gönüllü olarak ve planlı bir şekilde ekonomi sistemimizle -onun ayrılmaz bir parçası olarak- bütünleştirmektir. Bunu dışında kalan her türlü çalışma -iş-, sadece işgüzarlıktır, boştur. Fakat bu değişimi gerçekleştirsek, tüm parasal sorunlar kendiliğinden çözülecektir. Çünkü o andan itibaren doğaya aykırı bir şekilde değil, doğa ile birlikte çalışılmış olacaktır.

### **Yaşama Parası: Yaşamın kendisinden doğan para oluşumu**

Bugünün parası aslında 'kredi' ile yaratılmaktadır. Faiz ve bileşik faiz nedeniyle alacaklar ve borçlar katlanarak büyümekte, yukarıda tarif edilmiş olan doğa kanunu nedeniyle birbiri ardına yıkımlar oluşmaktadır.

*Doğal Ekonomi*'de para yaratımı, yaşamın kendisinden doğarak oluşmaktadır. Bu bağlamda 'para' yaşamın her insana bir hediyesi olarak anlaşılmaktadır. Bu nedenden dolayı ve bugünkü paradan farklı olarak bu '*Yaşama Parası*'nı '**DANK**'(teşekkür) diye adlandırıyoruz. Kolaylık olsun diye şimdilik DANK'ın değerini Avro ile eşit tanımlayalım. Bu geçici tanımın yerini, daha sonra yaşama daha iyi uyum sağlayan yeni bir tanım alacaktır.

*Yaşama Parası* oluşumunun kuralları kısaca şöyle:

Toplum her insan için aylık 3000 Dank ayırıyor.  
İlk 1000 Dank insanın bireysel hareket yaratan *Bin Dank (bin-lerce-teşekkür) çünkü bizimlesin!*

## **Hareket Yaratan Temel Gelir**

Her ülkenin ayrı ihtiyaçları vardır. Bazı ülkelerin üretimi gerektiğinden fazladır. Teknolojik gelişmeden dolayı üretim için vatandaşların sadece bir bölümüne ihtiyaç duyuluyor. Bunun sonucu işsizliktir. Diğer ülkeler her bir vatandaşın işgücüne ihtiyaç duyuyor, fakat onlara ödeyecek paraları yok. İşsizlik yanısıra fakirlik vardır.

Her iki durumda hareketlendiren Temel Gelir sorunu çözüyor: Her işgücüne ihtiyaç olan ülkelerde her vatandaşın kamu yararı için çalışmaya ve bunun için Temel Gelirini almaya hakkı vardır. Fazla üretim yapan ülkeler Temel Geliri kısmen veya tamamen karşılıksız olarak ödeme lüksüne sahiptir. Temel Gelir almanın karşılığının kapsamı ve türü her bir ülkenin ekonomik durumuna bağlıdır.

Cocuklar,gençler ve yaşlı insanlar da yeteneklerine göre kamuya yararlı olabilirler. Böylece çocuklar erken yaşta sorumluluk üstlenmeyi öğrenirler ve ileri yaşa kadar yaşlı insanlara ihtiyaç duyulur. Bu ruhi ve bedensel sağlığıarttıracaktır.

Bu demek oluyor ki Hareket Yaratan Temel Gelir işsizlik fakirlik ve demografik değişim sorunlarını çözüyor.

## **Vergi muafiyeti, bürokrasinin azaltılması ve yüksek iş dürtüsü**

İkinci 1000 Dank devlet geliridir. Üçüncü 1000 Dank *Denge-Çevre Fonu*'na (eski borçların yeniden sermayelendirilmesi ve doğanın korunması için) aktarılıyor. Böylece fazladan edinilen para birikimi,devlet bütçesi ile eşitlenip, çevre için kullanılabilir hale geliyor. Çevrenin korunması ve canlandırılması,ekonominin en kazançlı sektörlerinin gelişimini sağlıyor.

İkinci 1000 Dank tüm devlet masrafını - sağlık ve sosyal hizmetler dahil - karşılamak için yeterlidir. Yaklaşık bir hesapla bunu daha iyi açıklamak mümkün: 1000 Dank x 12 ay x 80 milyon insan 960 milyar Dank etmektedir. Bu tam da bugün söz konusu olan miktardır. (Almanya örneğinde olduğu gibi). Vergi alımına gerek olmadığı gibi devletin sosyal hizmet verme görevi de, herkesin zaten sahip olduğu temel gelir sayesinde çoktan sağlanmış olduğundan artık gereksiz hale gelecek, böylece bürokratik işlemler de kendiliğinden azalmış olacaktır.

Temel gelir ve vergisiz kazancın birleşimi, 'kaliteli üretim'in en etkili teşvikçisidir. Herkes finansal zorunluluktan muaf olarak en çok hoşlandığı, yeteneğini kullanabileceği eğitimi seçebilme hakkına sahiptir. Ne kadar yüksek kalite sağlanırsa, (çalışana) o kadar iyi ödeme yapılır. Böylece 'ömür boyu öğrenme' artık ortak bir değer haline gelir. Bunun yanısıra ömür boyu öğrenme ve çalışma süresinin de kısalmasıyla; insanlara kaliteli, çok değerli ve artık zorunlu olmayan bir çalışma ortamı sağlanmış olmaktadır. Aslında herkesin eşsiz -kendine özgü- bir hayata yönelik girişimde bulunma olasılığı var. Daha az uzmanlık gerektiren işlerde zaten gittikçe daha çok makineler kullanılır hale gelecektir.

### ***Plan uyarınca para değerinin -geçici oluşuyla sağlanan istikrar***

Paranın aylık oluşumundan dolayı, enflasyonun -istenmeyen- sonucu olarak para miktarı (stoğu) sürekli olarak yükselmektedir. *Doğal Ekonomi*'de bu yüzden her hesaptan alacağın aylık %5.6'sı 'geçicilik kesintisi' olarak silinmekte ve bu yılda tam %50 oranına ulaşmaktadır. Böylece bir yıl sonra '1 Dank' yarı değerine düşmüş bulunmaktadır. Buna rağmen değeri sabit olan yatırımlarda (bkz.'Yeni finans hizmeti') bulunmak da mümkündür.

Nakit paraya ihtiyaç varsa bu Dank'tan farklı olarak değeri değişen ve günlük kurda ödenen, 'dinamik para' ile gerçekleştirilebilmektedir. Bunun için kullanılan kolay ve pratik modeller vardır.

Gerçek para miktarı ve buna bağlı olan değer istikrarı için tekrar yaklaşık bir hesap yapmakta yarar var : Almanya'daki tüm alacakların toplamının şu an dört-beş milyar Avro olduğu tahmin edilmektedir. *Doğal Ekonomi*'nin para miktarı, kişi başı 3000 Dank olan miktarın aylık oluşumu ile %5.6 oranındaki aylık geçicilik kaybını dengeleyecek bir değerde tutulacaktır. Bu duruma kişi başı 60.000 Dank ile ulaşılmıştır, çünkü 60.000'in %5'i 3000 etmektedir. Yaklaşık 80 milyon insan için hesaplanmış 4,8 milyar Dank gibi bir miktar toplam alacağa eşittir. Bu da tam olarak bugün varolan miktardır. Böylelikle paranın değeri yaklaşık olarak bugünkü değeri kadar olmalıdır.

Bir ülkede oluşturulan para miktarı o ülkenin nüfusu ile orantılıdır. Paranın değeri tüm ülkelerde aynı ve artık 'ucuz ülke' diye bir anlayış olmamalıdır.

## ***Yeni finans hizmetleri***

Paranın geçici oluşu, yeni finans alanlarının açılmasına sebep olacaktır. Servetini elinde tutmak isteyenlerin ya kredi vererek, ya da işe katılarak etkin olması gerekmektedir. Birçok insan, sahip olduğu paranın değerini elinde -sabit- tutmak isteyeceğinden kredi arzı olasılıkla çok fazla olacaktır. Kredi faizi talep edilmeyecektir. Özellikle faizsiz kredilerde, **Win-Win-durumu** çok açıktır: Kredi veren servet değerinin sürekliliğini sağlar ve kredi alan hiç faiz ödemez. Bankalar ve diğer finans kurumları kredi ve iş için yatırım sağlamaktadır. Duran para değer kaybettiğinden, para gerektiği yere hemen aktarılmaktadır.

## ***İşsizlik boş zamana dönüşüyor***

İlerleyen rasyonalizasyon çağında işsizliğe karşı savaşmak anlamsızdır. Neden savaşmak gereksin ki? Şimdiye kadar zaten gereğinden fazla üretim yapılmıştır. Sanayi, pazarlama imkânları için savaştıkça, çöplükler büyümektedir. Şimdi ise bu sorunlar sona ermiştir: 'Temel gelir' zorla çalıştırmanın ve fazla üretimin sonu demektir.

Hepimiz daha fazla boş zaman kazanmakta, ondan nasıl yararlanacağımızı kendimiz seçebilmekteyiz. Olanaklar çeşitli: Seyahatler, eğitim, sanat, müzik, el sanatları, spor, araştırma, gönüllü faaliyetler v.b. ya da sadece insanların birbirine zaman ayırması.

Her yerin 'çalışma ortamı' iyi, çünkü hiç kimse çalışmaya mecbur değil. İş verenler, işçileri kazanmaya çalışmaktadır. Yapılan iş anlamlı ve yapana zevk vermekte - aksi takdirde (o iş) yapılmamaktadır. Vergi olmadığı için artık kaçak iş (çilik) diye bir şey kalmamıştır.

## ***Yaşlı İnsanlar, hoş geldiniz!***

Yaşlılıkta sağlanan finans bile yalnızca temel gelirden elde edilmektedir. Daha çok gelir isteyen, belki daha önceden bir yatırımı olabilmekte (*bkz. Yeni finans hizmeti*) ya da emeklilikten kısa bir süre sonra biraz çalışabilmektedir. Hayat girişimcisi olma yolundaki gelişim, zaten çalışma ile emekliliği ayıran çizgiyi bir biçimde bulanıklaştırmaktadır. Devlet gelirin, *Denge-Çevre Fonu*'na yaşlılar da aynı gençler gibi katkıda bulunmaktadır; çünkü **her** insan için aylık 3000 Dank ayrılmakta, bunun 2000 Dank'ı devlet ve *Denge-Çevre Fonu* hesaplarına aktarılmaktadır. Böylece herkes için eşitlik sağlanmış olup, sonuçları bilinen bir değişim de sevinçle beklenebilmektedir.

## ***Çevre koruma ve dünya besini***

Çevre koruma ve dünya besinini sağlama bir 'yapabilme' değil, fakat bir isteme sorunudur. Ve '(bir şeyi) istemek' serbest piyasa ekonomisinde finansal teşvik yoluyla ortaya çıkmaktadır. *Denge-Çevre Fonu* tüm ülkelerde kullanılmak üzere, eski borçların ödenmesi ve çevre kirliliği ile mücadele için toplam devlet bütçesine eşit tutarda bir finans sağlamaktadır. Bu sebeple, ekonominin en kazançlı iş kolları bu sektörde meydana çıkmaktadır. Tüm bu sorunların çözümü sadece bir zaman meselesidir.

## ***Mülk***

Paranın geçiciliğinden dolayı bir arazi (toprak) artık satılmayıp, sadece uzun süreli olarak kiraya verilmektedir. Bu sürekli bir gelir sağlamakla beraber, mülk sahibine çevre ile ilgili çok sıkı sorumluluklar da yüklemektedir. Kendi arazisinde veya kiralık arazide yaşayan ya da onu işleten, bu yükümlülükleri kolaylıkla yerine getirebilmektedir. Fakat ekolojik olarak doğru işletilmeyen büyük araziler, sahipleri için faydalı birer yatırım olmaktan çıkıp, kısa sürede ağır bir yük haline gelecektir. Bu sebeple mülk sahipleri, arazilerini olasılıkla topluma bağışlayacak ve böylece toprağın yeniden doğalllaştırılması işi ile ilgilenecek olan da gene toplum olacaktır.

## ***Fakir ve zengin ülkeler arasındaki denge***

Sanayi ülkelerindeki üretim fazlası sebebiyle, bu ülkeler kendilerine yeni pazarlar aramaktadır. Paranın aylık oluşumu sayesinde, şimdiye kadar fakir olan milletlerin artık kendilerine mal, bilim ve teknoloji sağlayacak kadar parası olacaktır. Böylece gelişim yavaş yavaş daha düzenli hale gelmektedir. Bundan sonra, bu ülkeler ihtiyaç mallarını çoğunlukla kendi üretecektir. Ekonomideki hareketliliğin yatışması çevrenin korunmasını da dolayısıyla sağlamış olacaktır.

## ***Kendi kendine düzenlenen bir sistem***

Sistem kendi kendini düzenlemektedir: Bir sektörde eğer bir mal az bulunur hale gelirse, onun fiyatı yükselir. Bunlar, hayati önem taşıyan mallarsa temel gelir geçinmek için yeterli olmaktan çıkar. Bu nedenle bazı insanlar daha çok çalışmak ister. En iyi iş teklifi ve arzı, nadir olan malların sektöründedir. Bu 'az bulunur' mallar, gitgide daha fazla sayıda üretilecek ve denge yeniden kurulana kadar ücretleri gene düşecektir.



## ***Dünyanın en büyük ve en barışçıl devrimi***

Burada o kadar kolay ve mantikî görünen konu aslında belki de insanlık tarihinin en büyük ve en barışçıl devrimidir. Yukarıda değinilmiş tüm noktalar, tüm katılımcılara sadece avantaj sağlamaktadır. Hiç kimse zarar görmemektedir. Biz doğaya aykırı davranmayıp, doğa ile birlikte çalıştıkça o bizi hızla sürekli evrensel refaha doğru yükseltmektedir. Fakat bu değişim modelini nasıl sakin ve barışçıl bir biçimde kuracağız ?

## **Bölüm 2: Yol – DANK puanları ve Yaşama Parası**

### ***DANK puanları : çünkü herkes kazanıyor!***

#### **Görev**

Çözülmesi gereken mesele, geçerli yasalarla sıraya konan ve küçük ölçekte başlayabilecek somut bir projenin hayata geçirilmesinden oluşmaktadır. Proje, şu anki önemli ekonomik sorunları kısmen çözmeli ya da en azından hafifletmelidir. Proje, katılımcılar için başka insanlara tekrar tekrar tavsiye etmek isteyecekleri kadar büyük fayda sağlamalıdır. Bu sayede kendi kendine büyüyecek ve insanların birbirine tavsiye etmesiyle yayılabilecektir.

#### **Çözülmesi gereken ekonomik sorunlar :**

Bir çok küçük yerleşim yerinin neredeyse hiç bir maddî birikimi bulunmamaktadır. Gerekli işler ya yapılmamakta ya da gönüllülerce parasız olarak yürütülmektedir. Çalışma hayatında faydalı olabilecek yetenekleri olduğu halde, gittikçe daha çok insan işsiz kalmaktadır. Firmalar ve serbest çalışanlar, iyi işler sunduğu halde çok az sipariş almaktadır. İhtiyaç olmasına rağmen insanların ya yeterli parası bulunmamakta ya da çoğu korktuğu için parasını harcamayıp, biriktirmektedir.

#### **Çözüm**

Toplum refahına yönelik indirim ve ikramiye sisteminin bir ürünü olan 'DANK puanları', yurttaşlık bilincinde yeniden tanınma, takdir ve motivasyon oluşturmaktadır. Şimdiye kadar finanse edilemeyen projeleri gerçekleştirmek mümkün olmakta ve bu da devlet hazinesini rahatlatmaktadır. Ticaret ve zanaat, CSR (sosyal sorumluluk üstlenen kurumlar), 'sürekli müşteri' ve 'görünürlük' ('teşekkür'ün görünür hale gelmesi) anlayışı ile yeni boyutlar kazanmaktadır.

## **Fikir...**

İnsanlar enerjilerini toplum için harcadığında yeni ve herkese yararlı olacak değerler yaratmaktadır. Toplum için ne kadar çok şey yaparsak o kadar çok değer yaratmış olur, beraber zenginleşiriz.

Eğer toplum olarak zenginleşmek istiyorsak, beraberlik duygusunu teşvik etmemiz, 'toplumsal görev' anlayışını her yaştaki insan için çekici hale getirmemiz gerekmektedir.

DANK puanları farklı nesillerden insanları bir araya getirmektedir. 'Yurttaşlık bilinci'ni görünür hale getirerek karşılıklı 'değer artış'ı duygusunu geliştirmektedir. DANK puanları yardım olarak ya da indirimler için kullanılabilir.

## **Sistem çok basit**

Her katılımcının kendi DANK hesabına toplum tarafından aylık 100 DANK puanı yatırılıyor : *Yüz Dank (teşekkür) 'bizimle olduğun için teşekkürler !' !* Bu DANK puanlarıyla hediye 'Dank' da kazanılabiliyor :

Dank indirimi : Üye firmalar, üye müşterilerine satın almada sırayla bir indirim yapıyor : Teşekkürlerini 'Dank' ile ifade ederek, mesela 1 Avro'luk bir indirim için 1 Dank puanı kazandırıyor.

Komşu Yardımı : Örneğin, A kişisi,B için çim biçiyor. Bunun için B, A'ya Dank puanı veriyor. A kişisi, oğlunun özel dersi için, yardım olarak 'Dank ' puanlarını kullanabiliyor. Gençler ve yaşlılar böylece toplumsal teması pekiştiriyor, birbirleriyle yardımlaşmaktan ve 'Dank alışverişinden(karşılıklı teşekkürden)' zevk alıyor.

Tek Dünya Sponsorluğu : Üye firmalar ürün satın alırken ücretin bir kısmını insancıl ya da ekolojik bir proje için bağışlıyor. Müşteri bağış tutarını Dank puanlarıyla ödüyor ve buna ek olarak projenin bağışçılar için hazır bulundurduğu indirimleri kazanıyor (indirimli ürünler, seyahatlar, sertifikalar, tek-Dünya- hisse senedi v.b.).

Ülkeler,eyaletler,belediyeler ve kamu yararına çalışan kuruluşlar 'yurttaşlık bilinci' için bir teşekkür olarak fazladan Dank puanı oluşturabiliyor. Boş hesaplar yüzünden artık ödenemeyen önemli hizmetler gönüllüler tarafından yapılıyor. Onlar da bunun için çeşitli indirimlerden faydalanıyorlar.

## **Plan uyarınca 'olmak ve ölmek' döngüsü istikrar sağlıyor.**

Dank puanları sürekli olarak yaratıldığından bir süre sonra yok olması da gerekiyor, doğanın bize öğrettiği üzere... Bu yüzden tüm Dank alacaklarından ayda yaklaşık %5 oranında bir tutar dolaşıma geri akıyor.

## **Yeniden özet**

'Dank puanı' projesinde hedeflenen DANK değeri, özel alanda değiştirilebilen veya hediye edilebilen **indirim puanlarına** düşürülüyor. %50 oranında veya daha yüksek oranda indirimler yaygın hale geldiğinden, yürürlükteki kanunlara uygun hareket etmiş oluyoruz.

1000 Dank'lık temel gelirin aylık 100 Dank puanına düşürülmesi, bir yandan herkesin katılımını sağlarken,öte yandan 'yurttaşlık bilinci'nden ileri gelen daha çok puan alma gibi dürtü ortaya çıkarıyor.

**Dank puanları şimdilik para yerine geçmiyor.** Herhangi bir şey satın alınamıyor ; bu puanlardan sadece indirim olarak faydalanabiliyor. İnsanlar puanları kendi çevrelerinde,örneğin hizmetlerinden dolayı komşularına vererek kullanabiliyor.

Bu proje politik ve toplumsal kesimlerin gerçekleştirmeyi hedeflediği tüm etkinlikleri geliştiriyor : Yurttaşlık bilinci, komşu yardımı, beraberlik ruhu, bireysel sorumluluk duygusu, ekonomik gelişim, **CSR**, devlet hazinesi masraflarının azaltılması, genç-yaşlı iletişimi, 'insan ve çevre' projelerinin finanse edilmesi.

Böylece Dank puanları herkes için **Win-Win-durumları** yaratıyor. Proje, kısmî olarak başlayıp gelişebiliyor.

## ***Yaşama Parası – Ekonominin yeniden sermayelendirmesi***

### **Görev**

Ulusal ve uluslararası 'tamamlayıcı-komplementer-'para olan 'DANK', *Doğal Ekonomi* temel alınarak yaratılacak ve deneyim de Dank puanları ile kazanılacaktır. Bunun tanıtımı her ülkede mümkün hale getirilmelidir. Adım adım ilerleyerek her yıl geçireceği evreler ile, gerekirse tekrar tekrar düzenlenebilecektir.

Uluslararası dış ticaretin seyrinin sorunsuz olarak sağlanabilmesi için kesin olmayan bir süreliğine Avro ve Dank paralel olarak tedavülde olmalıdır.

Başlangıçta hareket yaratan temel gelir, devlet geliri ve *Denge-Çevre Fonu* tedricen yapılandırılacaktır.

'Tamamlayıcı(komplemanter)' para 'DANK' sayesinde yeterli sayıda Avro sürüme girebilecek, devlet borçlarının kapanması, mümkün olabilecek en kısa süreçte gerçekleştirilecektir. Uluslararası maddî çöküş ihtimaline karşı tüm servet koruma altına alınmış olmalıdır.

## Çözüm

Aşağıda, Almanya örneğinde geçerli olmuş bulunan çözüm yer almaktadır. Bu başka ülkelere de uyarlanabilir. DANK puanlarının aksine *Yaşama Parası* uygulaması için kanunların değişmesi gerekmektedir.

Uygulamanın **ilk aşaması** beş adımda gerçekleşecektir. Bu adımların süresi kesin olmamakla beraber şimdilik yılda bir adımdan hareket edeceğiz. **Beşinci adım** demek, yaşama parasının %50 uygulamaya girmesi demektir. Yani Avro ve Dank birbirine paralel ve eşit miktarda dolaşımda olacaktır. **Birinci adım** aylık 100 Dank temel gelir, devlet geliri ve *Denge-Çevre Fonu* ile başlamaktadır. **Asgarî Dank payı** %10'dur ; yani her firma, her kuruluş, her dükkan v.b. en az %10 oranında Dank ödemeyi kabul etmelidir. Tabii rekabeti sağlamak için daha yüksek oranda Dank payı kabul edilebilmektedir. Dank işlemleri vergisiz ve kesintisiz olarak yürütülmektedir. Yılda 500 Dank'lık temel gelir ve %50 oranında asgarî Dank payı uygulamasının gerçekleşeceği *Beşinci adıma* ulaşılan kadar Dank yüzdesi her yıl artacaktır.

Bu gelişmeler sayesinde tüm Avro maliyetleri en azından yarı yarıya inecektir. Dank işlemlerinin vergisiz oluşu ve sağladığı temel gelir sayesinde vatandaşların nakdi; satın alma gücü ve dolayısıyla satışlar artacaktır. Bu sebeple devlet geliri olasılıkla devlet giderinden daha az olacaktır ve bu da devlet bütçesinin düzelmesi anlamına gelmektedir. Daha yüksek değer yaratımı sayesinde genel hayat standardı da yükselmiş olmaktadır.

*Yaşama Parası* alanı içindeki firmaların, dışta olanlara oranla rekabet avantajı bulunmaktadır. Bu ulusal ekonomiyi kuvvetlendirmekte ve başka ülkeleri aynı uygulamaya teşvik etmektedir.

## Servet değişimi

*Servet Değişimi*, ekonominin çökmesi durumunda **tüm devlet borçlarının geri ödenmesini** ve **özel servetin korunmasını** sağlamaktadır.

Bu Avro'daki tüm servetin yıllık (birinci adım'daki)%1 'den, (beşinci adımdaki)%5'e Dank olarak değiştirilmesi için karşılıklı bir sözleşmedir. Bu gönüllü olarak yapıldığında servet değişimi daha yüksek oranda mümkün olabilmektedir. Servet değişimi ile ilgili olan kurum *Denge ve Çevre Fonu*'dur.

## **İflas halinde servetin korunması**

'Karşılıklı sözleşme' sebebiyle *Servet Değişimi*, çok etkili bir koruma yoludur. İflas halinde ya da enflasyonun hızlı yükseldiği durumlarda, servet değişimi, iflastan önceki mal varlığı temel alınarak Avro olan servetin %5'inin 20 yıl boyunca 'Dank' olarak ödenmesiyle devam ettirilmektedir. Böylece **tüm alacaklar** ve elbette de **tüm yaşlılık maaşı** sağlanmış olmaktadır.

### **Örnek:**

100000 Euro'dan adım beşte yıllık 5 % yani 5000 Euro 5000 Dank'e değiştiriliyor. Euro birdenbire yıkılsaydı yani Euro'un tam kayıp sonuç durumda yer alsaydı *Denge* ve *Çevre Fonundan* sürekli 20 yıl boyunca yıllık 5000 Dank ödenirdi.

Servet koruma, ancak ve ancak servetin bildirildiği hallerde sağlanabilmektedir. Bu sebeple 'sermaye kaçışı' yaygın bir durum değildir. Yıllık %5'ten daha çok olan kazanç getiren sermayeler servet değişimine rağmen tutulmaktadır. Değiştirilmiş Dank ile geçim masrafları ödenebilmekte ya da vergisiz işler yapılabilmektedir. Böylece servet değişimi, ekonomik durumu istikrarlı katılımcılara da avantaj sağlamaktadır.

## **DANK değerinin yeni tanımı**

Şimdiye kadar Avro ve Dank 'eşit değerli' olarak tanımlanmaktaydı. Fakat Avro'nun değerinde önemli bir değişiklik olur olmaz bu tanımda değişiklik yapmak gerekmektedir. Yeni tanımımız: **20 Dank ortalama vasıfta bir iş saati(ücreti) değerindedir**. Bu tanım, insanî yaşamı karşılamakta ve ilerde de dünya çapında eşit ücret seviyesini garanti etmektedir.

## **Devlet borçlarının geri ödenmesi**

Servet değişiminden kazanılan Avro, devlet borçlarının kapatılması için kullanılmaktadır. Almanya'nın yaklaşık 2 milyar Avro borcu bulunmaktadır. Yaklaşık 100 milyar Avro da yıllık faiz yükümlülüğünün sonucu oluşan borçtur. 4 milyar Avro toplam alacaktan hareket ederek *beşinci adım'da* yıllık %5, yani 200 milyar Avro, Dank ile değiştirilmektedir. Böylece yılda geriye 100 milyar Avro, borç ödemek için kalmış olup, en geç 20 yıl sonra devlet borçlarının ödenmesi sağlanmış olmaktadır.

*Denge-Çevre Fonu* kendi devlet borcunu ödedikten sonra parayı, başka ülkelerin devlet borçlarının kapatılması için kullanmaktadır. Böylece ekonomik olarak güçsüz ülkelerin devlet borçlarını kısa süre içinde geri ödeyebilmeleri sağlanmaktadır.

## **Geleceğe bakış**

Şimdiki düşüncelerimize göre, 'Yaşama Parası'nın sadece yarısı, başlangıç olarak sorunsuz dış ticaretin sağlanması ve düzenleme imkanları olarak tanıtılmalıdır. Bu da demektir ki, o aşamada *Doğal Ekonomi*'nin avantajlarından da sadece yarı yarıya faydalanılacaktır. Fakat şimdiye kadarki kredi alanında iyileştirici düzenlemelere gitmek de mümkün olacaktır. Örneğin, *şartsız temel gelir, fakirlikle mücadele* v.b. sorunlar için paralel yürütülecek planlamalar da bulunmaktadır.

**İkinci aşama**, yani *Doğal Ekonomi*'nin tam uygulaması, sadece tüm ülkelerin ortak kararı ile gerçekleşebilmektedir. Bunun için yeni, herhangi bir ekonomi modelinden daha fazla gereklilik arz etmektedir. Bireyin olduğu kadar bütünün de şüphesiz ve tam saygınlığı düşüncesini temel alan barışçıl bir dünya toplumu anlayışı, aklımızda ve kalbimizde büyüdükçe, tüm dünyada da gerçekleşmiş olacaktır.

Bernd Hückstädt